



Sri Lanka på februarilovet 2015 19 feb - 2 mars

Vi flyger till Colombo med Turkish Airlines den 19 feb kl 17.20 och har strandsemester några dagar (21-23 feb) antingen i Unawatuna eller Hikkaduwa på Sydkusten.

Både Unawatuna och Hikkaduwa ligger nära kolonialstaden Galle och det finns andra orter i närheten med fina stränder. Det går också att ta in på ett ayurvediskt spa på sydkusten motsvarande dagar för sköna behandlingar och yoga.

Sen fortsätter vi med egen chaufför på en 6 dagars rundresa för att utforska de södra och inre delarna av Sri Lanka.





Rundturen.

24 feb

Vi kör längst sydkusten till Yala nationalpark. Här finns elefanter, leoparder mfl djur. Vi stannar längst kustvägen för att se de berömda styltfiskarna och besöker även ett tempel. Vi anländer till hotellet på eftermiddagen och kan relaxa vid poolen. Middag och sedan tidigt i säng.

25 feb

Kl 5 kommer en jeep och tar oss till reservatet som öppnar kl 6. Vi har med frukost från hotellet och stannar så länge vi har lust i parken. Sen bär det av längre upp i bergen till den lilla byn Ella. Här är friskt och vackert och vi kan gå en kort vandring till "lilla Adam´s peak" förbi några teplantager.

26 feb

Vi fortsätter till Sri Pada eller Adam´s peak som det också kallas; Sri Lankas heliga berg dit tusentals buddhister pilgrimsvandrar. Berget är 2.200 meter högt och det är 5.831 trappsteg upp dit. Man börjar gå på natten för att komma upp till solnedgången. Man behöver vara i god kondition för att klara detta men det är all möda färd. Utsikten är helt amazing och fantastiskt att möta så många pilgrimer. Orkar man inte bestiga hela berget kan man gå en bit.

27 feb

Efter att vilat några timmar och ätit frukost efter återkomsten till hotellet fortsätter vi till Kandy, Sri Lankas andra största stad och då tar vi det sceniska tåget en sträcka. Chauffören kör parallellt och möter längre fram. I Kandy "måste" man besöka tandtemplet som finns med på Unescos världsarvslista. Det är en av buddhisternas heligaste platser och här förvaras en tand som anses varit Buddhas. Sen blir det traditionell dans med vackra kläder och masker och där dansarna även går på glödande kol.

28 feb

Nu bär det av till Sigiriya i Dambulla där vi kan bestiga lejonklippan, även det ett världsarv. På vägen stannar vi vid grottemplet som är från 100-talet fKr. Här finns en 14 meter lång liggande Buddha som skulpterats fram direkt ur berget. Här lär det finnas mer än 80 grottor och det är värt en guidad tur för att få veta mer.

1 mars

Vi åker nu till flygplatsen och besöker på vägen Pinnewala elefantbarnhem, en av de mest kända sevärdheter på ön.





Pris 16.000 kr per person i dubbelrum

Då ingår:
egen bil med chaufför
6 nätter i bekväma hotell med frukost under resan och 4 nätter på ett medelklass strandhotell
safari biljetter plus jeep i Yala safaripark



Det är lätt att tycka om landet. Människorna är buddhister, fredliga och ytterst vänliga. De är glada för turisternas återkomst och hoppas förstås få in mer pengar i landet.

Priserna på ön är låga. En middag på en lokal restaurang kostar ca 100 kr och det lokala ölet är gott. Det finns inte mycket att köpa. Man utvinner halvädalstenar och priserna är låga men designen är inte så spännande. Tar man med sig bilder av smycken att kopiera kan man nog fynda. Jag köpte kopior på fladdermusfåtöljer för 350 kr.



Tidskillnaden är 4.5 timmar och resan är bekväm.

Om du byter ut 4 nätter på strandhotell mot 4 nätter på ayurvedaresort blir priset 21.000 kr inkl helpension och ayurvediska massagebehandlingar varje dag.

Mariann Klint

